

Hemelse kracht

Het overkwam me laatst, huiswaarts fietsend na een huisbezoek op het lange, rechte Westeinde in Nieuwleusen. Terwijl ik zelf (veertiger en bepaald niet ongetraind op de fiets en fit van lijf en leden) op mijn 'burgerfiets' met een behoorlijk tempo huiswaarts paddelde, werd ik, alsof het niets was, ingehaald door een nog fittere zestiger, die mij ogenschijnlijk ontspannen voorbijreed en langzaam maar zeker als een steeds kleiner stipje aan de horizon verdween.

Aanvankelijk twijfelde ik aan mezelf, maar aangezien de decembermaand nog moest komen, kon het niet liggen aan een door lekkernijen ondermijnd gestel. Toen viel al snel het kwartje: deze zestiger speelde natuurlijk 'vals', en reed op een elektrische fiets! U weet wel, zo'n prachtige fiets met een ingenieus mechaniek dat je ondersteunt en op snelheid brengt, maar waar je tegelijk ook zélf actief bij dient te zijn, wil het werken. En omdat het ambt zich nu eenmaal niet verloochent, gingen de gedachten na deze ontdekking direct naar de Bijbel, waar de dingen eigenlijk precies hetzelfde werken. Immers, de Here God biedt ons ook zo'n "elektrische fiets" aan: de kracht van de heilige Geest, die ons leven ondersteunt, die ons voortdraagt, op ongedachte wijze. Psalm 103 kwam voorbij, waar staat: "Hij (God) vernieuwt uw jeugd als die van een arend". Dingen in je leven, waardoor je als mens, soms ondanks of temidden van veel (en lees eens na wat er in Psalm 103 allemaal aan narigheid wordt genoemd) tóch op wonderlijke wijze weer voort kunt. In gedachten kwam ook Jesaja 40:31: "Wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht, zij vliegen op als arenden, zij lopen, maar worden niet moe. Zij wandelen, maar worden niet mat." In de taal van onze tijd: "Zij fietsen, maar worden niet moe." Bemoedigend! Daar moet overigens wel bij bedacht worden: zo'n elektrische fiets werkt pas, als je er daadwerkelijk op gaat fietsen. Bij de heilige Geest is het net zo. God geeft zijn Geest aan ons, maar zijn kracht kan pas doorwerken als ook wij de weg met Hem zoeken te gaan. Geeft u zich aan Hem, die Zich aan u geeft!

Ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen